

## Augustus rit - WW2 Bevrijding Achterhoek

door Peter - 26 augustus 2020

De route ging door de Achterhoek langs een aantal plaatsen die vanaf eind maart 1945 bevrijd werden.

De weersverwachting wisselde de dagen voor de rit bijna ieder uur. De boosdoener was een krachtige depressie "Francis" die via Ierland en UK met illegale snelheid over de Noordzee trok met de nodige regenfronten achter zich aanslepend.

Er werd voor dinsdag de nodige waarschuwingen en codes geel voor regen en wind uitgedeeld.

Met 5 Skyriders was om 09:00 afgesproken bij de Texaco "de Forten" bij Bunnik langs de A12. Vandaar was het nog 45 minuten naar het verzamelpunt Jan & Jan in Didam.

Daar geheel zonder files en droog aangekomen waren wij niet de eersten. Ondanks 2 afzeggingen zaten er om 10:30 23 motards aan de koffie met appeltaart.

Het ochtend deel bleef op een paar spatjes na droog. De route van 92km liep grotendeels langs de grens. Na 25km werd kort gestopt bij het dorp Megchelen dat in maart 1945 als eerste plaats boven de grote rivieren werd bevrijd.

Onder Winterswijk werd nogmaals gestopt. Hier vond op 30 maart 1945 de tankslag in het Woold plaats.

De lunch was gepland bij Café-Restaurant 'Grensvizier' letterlijk 50 meter van de grens. Geen uitsmijters op terras maar in apart "Skyrider Only" deel van het restaurant.

Na de lunch begon het licht te regenen en was regenkleding wel zo nuttig.

Het middag deel van 90km volgde nog een stuk de grens en liep langs een oude bekende van het cockpit personeel VOR/DME RKN 116.8 MHz.

Het regende nu constant in Berkelland dus is er snel gestopt om regenkleding aan te trekken. Een half uur verder regende het helaas harder en werd er geschuild en de laatste regenkleding aan gedaan. Ondanks regen en één zeer gladde kleibocht werd het eindpunt Het Wapen van Baak veilig en opdrogend bereikt op de geplande tijd.



Start—het terras van restaurant Jan & Jan in Didam



Korte stop bij het dorp Megchelen dat in 1945 werd bevrijd

Extra informatie is te vinden in een [PDF-bestand](#).



Eindpunt— Het Wapen van Baak